

# LA MAISON DU GUIL



Een uniek charme adres in de Franse Hautes Alpes

Stap eens af van een skivakantie beperkt tot één station, ontdek de “ski de découverte”...

In het hart van het Pays du Guillestrois, biedt la **Maison du Guil** je een makkelijke toegang tot een zeer ruime keuze aan skistations en andere wintersport activiteiten.

Het skistation van la **Forêt Blanche in Vars – Risoul** is het dichtsbij gelegen station (op 20 minuten per auto of via gratis shuttle busjes), dit station is je uitvalsbasis, met 180 km pistes, een grote sneeuwzekerheid en een overvloed aan zon.



Daarna vertrek je elke dag, indien je dit wenst, op verkenning van steeds een ander skigebied, zoals **Puy Saint Vincent** in de vallei van Vallouise, **Crévoux** of **Les Orres**.

Geniet van alpineski in volle natuur in kleinschalige sympathieke stations in het Parc Régional du Queyras zoals **Saint-Véran**, **Ceillac** of **Arvieux**.

Je hebt nood aan meer pistes? Je vindt er ongetwijfeld voldoende in het station van **Serre-Chevalier** op 30 minuten per auto: 250 km pistes wachten daar op jou.

Een skigebied verspreid over twee landen lijkt je wel iets? Het station van **Montgenèvre** op de grens met Italië bereik je in 45 minuten.

Bevrijd je van de drang tot skiën in één gebied, en vertrek op ontdekking door meerdere skistations.

Een unieke locatie in de Franse Zuideralpen, een alliantie tussen de charme van een 16<sup>de</sup> eeuwse priorij en een resoluut eigentijdse inrichting.



## De winter biedt best meer dan enkel skiën ...

Wintersport vakanties hoeven niet beperkt te zijn tot enkel skiën, onze regio heeft zoveel meer te bieden.

Heb je zin in andere sportieve activiteiten?

Het natuurpark Parc Régional du Queyras biedt je een ruime keuze aan **langlaufpistes** en **wandelingen op sneeuwschoenen (raquettes)**.

Een tocht met een **hondeslede** in het hart van het park zorgt ongetwijfeld voor een onvergetelijke ervaring.

Vertrek op **ski de randonnée** met een gids die de regio op zijn duimpje kent, en ontdek de paradijselijke hoekjes van het park. Een inspannende klim tot de toppen, vermoeiend, maar aansluitend beloond met een fantastische afdaling door een maagdelijk wit sneeuwtapijt, in een majestueus landschap met adembenemende vergezichten.

Geniet je liever van **een dagje zalig niets doen**? Een op het zuiden gerichte tuin met ligstoelen waar je kan lezen, of je gewoon onderdompelen in de stilte van onze vallei. Een vallei in een regio die prat gaat op 300 dagen zonschijn per jaar ...



## Ontdek ook de lente en de herfst

In deze zonnige regio hebben zowel de lente als de herfst heel wat te bieden.

De natuur ontwaakt in de **lente** met een overdaad aan bloemen, onder een staalblauwe hemel en een aangenaam zonnetje.

De **herfst**, met zijn explosie aan kleuren lijkt wel een echte "Indian Summer". De geluiden worden zachter, gedempt, fluisterend, alsof de natuur zich klaarmaakt om in te slapen voor de winter.

Twee seizoenen die ideaal zijn om de schoonheid van deze regio te ontdekken in de twee natuurparken, het Parc des Ecrins en het Parc du Queyras.

